



Beste familie, vrienden en bekenden,

Sinds de vorige nieuwsbrief is er ontzettend veel gebeurd. We zijn aangekomen in Engeland, begonnen met Bijbelschool en ondertussen hard aan de studie. Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen voor volgend jaar en is er zowaar een website gelanceerd.

Redcliffe

Afgelopen september zijn we met een volgepakte auto en motor vanuit Amsterdam naar de stad Gloucester in Engeland gereisd om daar een jaar Bijbelschool te volgen als voorbereiding voor MAF. Redcliffe College, de school, is eigenlijk meer dan alleen Bijbelschool. De slogan "centre for mission training" is dan ook een betere beschrijving. We volgen de opleiding PIM (Professionals in Mission), om heel correct te zijn; 'Applied Theology in Cross-Cultural Contexts'. Naast bijbel/geloof gerelateerde vakken krijgen we dan ook lessen m.b.t.: communicatie in andere culturen, basis theologie uit andere delen van de wereld en het werken in internationale teams. Een super voorbereiding voor het wonen en werken in de derde wereld.

Doordat we ook op school wonen met nog ongeveer 90 mensen uit een slordige 30 landen van de wereld is de praktijk dichtbij; zo zijn we erachter gekomen dat directe, Nederlands, communicatie of commentaar in andere culturen niet handig is. Voor de meeste vakken moeten we veel lezen, wat voor iemand met een technische achtergrond niet altijd meevalt. Al met al neemt de studie aanmerkelijk meer tijd in beslag dan dat we van tevoren hadden gedacht.



Wij wonen in een van de vleugels van de school en we hebben een prachtig uitzicht over de tuin en het gebouw. Onze riante kamer is ongeveer 18m², dit is inclusief studeerkamer, woonkamer, slaapkamer, balkon (1m²) en lounge. In het begin was het best even wennen om zoveel samen te doen en een kleine ruimte te delen. Ruimtes zoals de keuken, douche, toiletten, schuur, tuin, woonkamer en lounge delen we met de andere studenten. Ook zijn er zes bibliotheken om naar te vluchten (voor studieredenen uiteraard). Naast studeren heeft Noortje regelmatig corvee en zit Marijn in het studentenbestuur.

Leven in Engeland

Redcliffe College is gehuisvest in de stad Gloucester, een stad ter hoogte van London, in het westen van Engeland. Gloucester is een oude multiculturele historische havenstad, door een oud kanaal verbonden met de zee. Doordat we in de stad wonen zijn zo goed als alle winkels op loopafstand, maar voor de echte Nederlander heeft de fiets natuurlijk altijd de voorkeur. Wat de Engelse cultuur betreft beginnen we ondertussen al aardig te wennen dat er bijv. op de vraag 'How are you?' geen antwoord wordt verwacht; je voor iedere bus, trein, loket of waar je dan ook moet wachten netjes in een rij MOET staan (erg belangrijk) en dat je op de weg elke minuut geconfronteerd wordt dat de rotondes in Engeland zijn uitgevonden.

We hebben ons ook bij een kerk aangesloten, Kendal Road, een gastvrije en missie gerichte gemeente. Hier worden we geregeld uitgenodigd voor lunch (en aangezien we op zondag voor ons zelf moeten koken is dat altijd goed meegenomen). Vaak krijgen we dan een typisch Engelse zondagse maaltijd met goed gaar gestoofde kip en veel groenten.

Vliëgschool

De afgelopen maanden is Marijn ook druk geweest met de sollicitatieprocedure voor Prairie, de vliëgschool in Canada. Enkele weken geleden, na veel formulieren, e-mail- en telefooncontact kwam het verlossende mailtje: CONGRATULATIONS YOU'RE A PRAIRIE SCHOOL OF MISSION AVIATION STUDENT! We zijn dus aangenomen en als alles goed verloopt vertrekken we half augustus 2009 naar Red Deer in Canada. Ook hierin voelen we ons weer bevestigd door God voor onze plannen. Bedankt voor uw gebed.

Website

Als klap op de vuurpijl is er ook nog een website over ons gelanceerd. Hierdoor willen wij jullie beter op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen, o.a. door een weblog en foto's. Maar ook een uiteenzetting van onze plannen en planning, oude nieuwsbrieven, links en onze adresgegevens. Klik gerust even rond op www.marijnennoortje.nl.

Bedankt voor jullie betrokkenheid.

Met vriendelijke groet,

Marijn en Noortje

-wij gouden u op de hoogte-



Bericht van de Thuis Front Commissie:

Zoals u leest zijn Marijn en Noortje nu echt begonnen. Druk aan de studie, op zoek naar verdieping, aan het ontdekken hoe God hen leidt en bevestigt. Als thuisfrontcommissie (TFC) willen we hen daarbij zo goed mogelijk steunen.

Wij zijn erg blij met het nieuws dat Marijn en Noortje aangenomen zijn bij de vliëgschool. Een belangrijk punt echter op dit moment is de rekening van de vliëgschool. Anders dan verwacht moet deze rekening, in zijn geheel, in mei worden betaald. Marijn en Noortje hebben zelf hun reserves hiervoor ingezet, maar hebben nog een groot bedrag nodig.

Wij zijn met Marijn en Noortje zijn erg dankbaar voor de giften die al gegeven worden! Maandelijks giften zijn voor Marijn en Noortje het belangrijkste. Ook eenmalige giften en acties helpen enorm. Zo waren er de afgelopen tijd verschillende mensen die de opbrengst van hun goededoelenactie naar Marijn en Noortje lieten gaan. Heeft u zelf een actie laat het ons weten, zodat we u kunnen ondersteunen als TFC.

Hartelijke groet namens de TFC, Lodewijk Witteveen, tfc@marijnennoortje.nl

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Goud. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Marijn & Noortje als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 65, 3840 AB Harderwijk. Vermeld daarbij dat het om de familie Goud gaat.